



Bulletin

Vrienden Benedictusberg

Zomer 2023

Ten geleide

Dit jaar staat in het teken van het historische feit dat er honderd jaar een monnikengemeenschap is gevestigd in Mamelis. In dit Bulletin vindt u meer bijzonderheden over hoe we dit met u willen vieren, tijdens de Vriendendag op 2 september. Verder blikken we terug op hoe het de stichting, dankzij uw bijdragen, financieel is vergaan en hoe wij uw donaties ten goede laten komen aan de monnikengemeenschap. Tenslotte geeft een van de vele gasten die in de abdij verblijven u een impressie van zijn ervaringen tijdens een retraite in de abdij.

100 jaar monniken op de berg

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat zich op de Benedictusberg in Mamelis monniken vestigden. Dit historische feit vieren we tijdens de Vriendendag op zaterdag 2 september a.s. U bent van harte uitgenodigd voor deze dag.

Ter gelegenheid van dit jubileum zal historicus dr. Antoine Jacobs een lezing houden, waarin hij een beeld schetst van de ontstaansgeschiedenis van de abdij vanuit een bredere historische achtergrond. Dr. Jacobs studeerde geschiedenis en Nederlands aan de Hogeschool Katholieke Leergangen te Sittard (1990) en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1994). Hij promoveerde in 2001 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en was werkzaam voor het bisdom Roermond, het Meertensinstituut, de Nederlandse provincie van de dominicanen, het Monumentenhuis Limburg en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het programma van de dag is:

- 14.00 Noon in de abdijskerk
- 14.15 Verplaatsing naar het atrium (bij droog weer)
- 14.25 Welkom, door Petra Dassen, voorzitter van de Stichting Vrienden
- 14.30 Monniken op de berg - lezing door dr. Antoine Jacobs
- 15.00 Dankwoord door v. abt Lenglet
- 15.15 Koffie, thee, (fris-)drankjes en vlaai
- 16.45 Einde bijeenkomst en de mogelijkheid om deel te nemen aan de Vespers om 17 uur

We stellen het, in verband met het vermijden van te veel (of te weinig) catering, zeer op prijs als u uiterlijk 20 augustus kenbaar wilt maken dat u deel wilt nemen aan de middag. Stuur u dan alstublieft een mail naar vrienden@benedictusberg.nl.

Onze financiën in 2022

U bent gewend van ons medio het jaar een terugblik te krijgen op onze financiën over het voorgaande jaar. Het jaar 2022 stond primair in het teken van het 25-jarig ambtsjubileum van Abt Lenglet.

Bij gelegenheid hiervan konden wij €7.400 bijdragen aan de aankoop van nieuwe witte kazuifels voor de priesters tijdens de hoogfeesten. In 2022 werd ook een bijdrage gevraagd aan de vervanging van de *steamer* in de keuken, voor de maaltijdbereiding voor de paters en gasten.

Het bestuur keurde deze besteding in 2022 goed voor een bedrag ad €6.750.

Naast de ook voor 2023 toegezegde bijdrage ad €2.000 in de exploitatiekosten van de webcam voor het online bijwonen van de vieringen en gebedsdiensten hebben wij als Vrienden onder meer ook de kosten van catering van de Vriendendag in september voor onze rekening genomen. In totaal konden wij daardoor ca. €19.500 bijdragen aan de abdij.

De van onze Vrienden ontvangen donaties over 2022 bedroegen in totaal ca. €18.200 en waren daarmee met 35% gestegen ten opzichte van 2021. In 2022 mochten wij weer 34 nieuwe donateurs begroeten, een stijging die de trend uit de afgelopen jaren bevestigt en ons zeer inspireert.

Een verheugende trend is de verdergaande stijging van het aantal donateurs dat gebruik maakt van de mogelijkheid een periodieke schenking te doen aan ons als ANBI-erkende organisatie. Fiscaal worden giften via periodieke schenkingen, ongeacht de hoogte van de schenking, bij uw aangifte Inkomstenbelasting gunstiger behandeld dan normale giften.

Meer informatie daarover verstrekt onze penningmeester u graag. Via ons algemeen informatieadres vrienden@benedictusberg.nl zien wij uw verzoek daartoe graag tegemoet.

Sinds medio 2023 is de mogelijkheid vervallen om met een acceptgirokaart uw bijdrage over te maken aan onze stichting. Wij hopen dat de donateurs die hiervan in 2022 gebruik hebben gemaakt, ook nu nog via de overschrijvingskaart of digitale weg onze IBAN (NL23 INGB 0001 0595 25) weten te vinden.

Donatieproject 2023: verduurzamen Sint Scholastica-kapel

Een van de grote hoektorens van de Sint Benedictusberg herbergt al sinds 1923 een kapel. De architect, Dominicus Böhm, had deze gebouwd speciaal ten behoeve van de abt, Dom Romualdus Wolters. Het was een juweeltje van Böhms bouwkunst. Nadat deze ruimte, sinds de bouw van onze abdijkerk in 1968, voor andere doeleinden was gebruikt, is zij in 2005 in haar oorspronkelijke vorm hersteld en opnieuw tot gebedsplaats voor de gemeenschap geworden, toegewijd aan de heilige Scholastica, zuster van Sint Benedictus. De Vrienden hebben daar toen een substantiële financiële bijdrage aan geleverd. De monniken willen nu ook voor verwarming van de kapel van gas op zonne-energie overschakelen. Dat vergt verscheidene technische aanpassingen en vernieuwingen.



Interieur Sint Scholasticakapel (foto: Max Slenter)

Wij nodigen u van harte uit de monnikengemeenschap hierin te ondersteunen, door uw bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL23 INGB 0001 0595 25, ten name van Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg, onder vermelding van "Kapel".

Uit het gastenverblijf van de abdij **Een oase van stilte en groei**

Lars Rompen (35) is trotse vader in een gezin van 3 (bijna 4), manager publieke waarde bij een woningcorporatie, onbezoldigd bestuurder ten dienste van een community van startups en trombonist in zijn vrije tijd. Hij geeft hier een openhartige impressie van zijn verblijf als gast in de abdij.

"Daar stond hij, majestueus op die heuveltop - de Abdij van St. Benedictusberg in Mamelis. Een plek die altijd al een bijzondere aantrekkingskracht op me had. Dus toen ik door het bestuur van de Vrienden werd uitgenodigd voor een leiderschapsmiddag met Vader Abt, greep ik die kans met beide handen. Maar wat aanvankelijk een eenmalig bezoek leek, werd uiteindelijk een retraite waarin ik veel heb geleerd en een waardevolle ervaring heb opgedaan te midden van de stilte van de abdij - een reis door vier dagen van afzondering, contemplatie en persoonlijke groei.

Als een kind van deze moderne tijd, kampte ik met een probleem dat velen van jullie ongetwijfeld zullen herkennen: onrust. De stilte was verzwolgen door een tsunami van appjes, e-mails, telefoontjes en afspraken. Er was geen tijd meer voor introspectie; ik was mezelf verloren in al mijn rollen. Vader, partner, professional, collega, vriend, muzikant en vrijwilliger - ik werd geleefd door mijn talloze gezichten. In de Abdij hoopte ik de rust terug te vinden die ik zozeer miste, maar de plotselinge verandering van tempo voelde in het begin ongemakkelijk en rusteloos.

Mijn eerste dag in Mamelis was er een van aankomen en landen in de stilte. Na een jaar vol hectiek stond ik op een koude decemberdag voor de deuren van de abdij, klaar om de dagelijkse chaos achter me te laten. Broeder Lambertus verwelkomde me hartelijk en leidde me naar de abdijskerk, waar ik de rust vond waar ik zo naar verlangde. Na de mis trok

ik me terug in mijn kamer. De constante stroom van WhatsApp-berichten, e-mails en telefoontjes kon niet langer binnen dringen en mijn geest moest wennen aan de afwezigheid van externe prikkels. Het duurt altijd even om in de stilte te landen, maar het voelt vertrouwd. Het ritme van het kloosterleven biedt een welkome structuur en begeleidt me in mijn zoektocht naar stilte.

Vervolgens begon ik steeds verder afstand te nemen van mijn dagelijkse beslommingen. Mijn dag begon met een meditatie in de abdijkerk, gevolgd door urenlang lezen van inspirerende boeken en het reflecteren op mijn gedachten. De stilte en afzondering van het klooster gaven me de ruimte om mijn gedachten te ordenen en mezelf beter te begrijpen. Langzaam maar zeker raakte ik gewend aan het dagelijkse ritme van gebedsdiensten, maaltijden en rust.

Er kwam tijd vrij voor wandelingen in de bossen rondom het klooster. Daar kwamen de stilte en rust van de natuur nog sterker tot hun recht en vulden ze mijn ervaring in het klooster perfect aan. In de natuur vond ik een diepere connectie met mijn innerlijke zelf. Ik herkende patronen en liet mijn gedachten los. Na enkele dagen in dit ritme was het tijd om volledig aanwezig te zijn in het hier en nu. De boeken en het schrijven liet ik achter me en ik nam de tijd om oprecht aandacht te schenken aan de plek en het klooster zelf.

Toen, op de vierde dag, de tijd aanbrak om afscheid te nemen van de abdij, haar broeders en medegasten, voelde ik een mix van emoties. De ervaringen die ik hier heb opgedaan zal ik altijd met me meedragen. Mijn bezoek aan de Abdij van St. Benedictusberg in Mamelis was een onvergetelijke reis, een oase van stilte, afzondering en een focus op het hier en nu. Deze plek heeft me geholpen mezelf beter te begrijpen en een diepere connectie met mijn innerlijke zelf te vinden. De abdij is werkelijk een prachtige plek waar iedereen zich welkom zal voelen, en ikzelf zal er zeker terugkeren. Ik kan het alleen maar aanraden om een bezoek te brengen aan deze plek, een plek om te ontsnappen aan de drukte van de wereld, de tijd te nemen voor reflectie en persoonlijke groei.

Ik ben dankbaar voor deze ervaring en hoop dat mijn verhaal anderen zal inspireren om de Abdij van St. Benedictusberg in Mamelis te bezoeken en zelf de unieke ervaring van stilte, afzondering en reflectie te ondergaan."

*Het belangrijkste is niet
wat vrienden doen, maar
dat er vrienden zijn!*